



Verzoening en vergeving

dr. Raymond R. Hausoul



Christus de Koning:
Gods triomfator

Christus de Priester:
Gods voldoening

Christus de Profeet:
Gods voorbeeld



Christus de Koning: Gods triomfator



Maarten Luther
(1483-1546)

Dikwijls heb ik genoeg gevonden aan de parabel in Job, waarin sprake is van een haak waaraan de vissers een wormpje vastmaken en het vervolgens in het water werpen. Snel komen de vissen erheen om ervan te eten. Ze slikken de haak met de regenworm in en de visser trekt de vis dan met zijn haak uit het water. Dit deed de Here God ook met de duivel. Hij gebruikte zijn eerstgeboren Zoon, de Heer Jezus Christus als vishaak en wierp Hem in de wereld.

Christus de Priester: Gods voldoening



Anselmus van
Canterbury
(1033-1109)



Christus de Profeet: Gods voorbeeld

- Christus als perfecte voorbeeld van zelfopoffering
- Een schokeffect



Petrus Abelardus
(1079-1142)



*Heidelbergse
Catechismus (1563)*

Jezus Christus ‘die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalde en mij uit alle heerschappij van de duivel verlostte’ (Zondag 1).

Samenvatting

- De dood en opstanding van Christus vormen de spil van het gebeuren waarin God de Vader de machten van duivel en dood overwint, Jezus Christus de schuld van de zonde draagt en uitdelgt, en de heilige Geest ons omvormt tot nieuwe mensen die met Christus zijn gestorven en opgestaan tot een nieuw leven.

Vergeving

Kwijtschelden:
Jij vergeeft

Afgeven: God
oordeelt

Wraak nemen:
Jij oordeelt